

Anna og Karen

Historien om 2 søstre fra Balle Strand

Anna blev min mormor og Karen var hendes søster. De var døtre af Ane Lisbeth og Laurits Jensen. De blev begge født i Kalvehave sogn, Karen 13. januar 1879 og Anna 29. marts 1880. De havde deres opvækst ved Balle strand sammen med søskende og forældre. Det der skilte dem ud fra deres søskende var at de begge havnede i Nordvestsjælland. Her et billede af barndomshjemmet ved Balle Strand. Slægtsgårdens adresse er Balle strandvej18.



Anna kom ud at tjene. Da hun var en 16-17 år, ville hun lære andet end at malke og vaske transportspande og gå i marken, og hun fik da plads på Klintholm på Møn hos forpagter Dons. Der blev hun stuepige. En dag dukkede så mejerist Niels Peter Nielsen op. Han var fra Lolland og blev min morfar. Det gik jo sådan at Anna og Niels Peter blev kærestes. Anna blev gravid og tog hjem til forældrene, hvor hun den 28. april 1898 fødte sit første barn, der blev døbt Helene. Anna og Niels Peter blev gift hen på sommeren 1898.

Året efter i maj 1899 fødte Anna en dreng, der blev døbt Holger, men han var kun nogle få måneder gammel, da han døde. Han blev begravet på Hårby Kirkegård.

Derefter rejste de til Nordvestsjælland, hvor Niels Peter fik arbejde som fodermester på Anneberggård i Odsherred. Mens de var her, blev Karen født den 14. juni 1900.

Året efter var Niels Peter fodermester på Melbygård, ved Kalundborg. Her blev min moder, Lovise, født den 9. juli 1901.

Derefter blev han fodermester på Knabstrupgård ved Mørkøv. Det var et stort gods. Ejeren hed Lunn. Her blev Jens født den 18. februar 1903.

Her ses Anna. Ved siden af ses de fleste af hendes børn, svigerbørn og børnebørn, der var samlet til Niels Peters 75 års fødselsdag i 1948.



Den 1. maj 1904 rejste Anna og Niels Peter og de fire børn så til Ubby ved Kalundborg.

Her havde de erhvervet et stykke jord til et statshusmandsbrug. Indtil der var blevet bygget hus på jorden, fik de husly i den nedlagte præstegårdsforpagter-bolig.

Om efteråret kunne de flytte ind i det nye hus. Her blev Laurits født den 9. januar 1905.

Efter et års tid flyttede de til et større husmandssted. Det lå ved Ubby Dysser. Her blev Solveig født den 13. juni 1908 og Thyra den 6. april 1910.

Efter 5 år ved Ubby Dysser købte Niels Peter i 1911 Birkemosegård ved Uggerløse. Hertil flyttede de så den 9. april 1911. Her blev tvillingerne Sigurd og Herluf født den 11. december 1913. Den sidste i børneflokkens blev Birgitte, der blev født den 26. december 1915.

Min mormor Anna blev syg og døde den 22. juli 1917 på Sæby sygehus. Annas søster Karen fik sit første barn den 20. januar 1899. Det var en pige der blev døbt Elisabeth Vilhelmine Jørgensen. Barnets far var Jens Peter Jørgensen. Elisabeth blev født ved Balle Strand, hvor hun var indtil forældrene blev gift og fik deres eget hjem. Hvornår det var, ved jeg ikke. Jeg ved så meget, at deres næste barn blev født 25. marts 1906. Hun blev født i Nordvestsjælland, nemlig i Viskinge sogn. Og hun blev døbt Anna Sofie Jørgensen.

Det næste barn blev også født i Viskinge sogn. Han blev født 22. oktober 1907 og døbt Vilhelm Andreas Jørgensen.

Jensine Margrethe Jørgensen blev født 5. juli 1909 i Viskinge sogn.

Den 24. juli 1911 blev Gerda Lovise Jørgensen født, også i Viskinge sogn.

Laurits August Jørgensen blev født den 14. september 1913, Viskinge sogn

De to sidste børn er tvillingerne Emma Julie og Else Marie. De blev født den 24. december 1917. De er også født i Viskinge sogn.

Til søskendeflokken hører også Karl, som jeg ikke fandt i kirkebøgerne.

Karl blev engelsk soldat, og han blev skudt i Marokko.

Emma kom til at bo i Mullerup, og hun var gift med Johannes Larsen.

Her et billede af Karen med tvillingerne, samt et gruppefamiliebillede fra midt i 1920'erne med ægteparret Karen og Jens Peter sammen med deres børn og de første børnebørn. Det er måske et sølvbryllupsbillede.



Familien lader til at have boet forskellige steder i Viskinge sogn. Ved børnenes dåb nævnes henholdsvis Viskinge Mark, Løjtved og Smakkerup. Begge søstre blev stammødre til en større slægt. Men da min mormor Anna allerede døde som 37 årig i 1917 fik de to søstre ikke megen glæde af hinanden i Nordvestsjælland.